



*"1000 Schitterende momenten." Meemaken?
Klik of surf naar:
www.esdege-reigersdaal.nl/bladeren*

Dit is **Bladeren**, het nieuwe magazine van Esdégé-Reigersdaal en de opvolger van Ergo.

Reageren of **Bladeren** voortaan **digitaal** ontvangen?

Mail naar:
bladeren@esdege-reigersdaal.nl.

Bladeren | jaargang 1 | nummer 2 | maart 2017
Een uitgave van Esdégé-Reigersdaal
Postbus 35, 1720 AA Broek op Langedijk

Contact: bladeren@esdege-reigersdaal.nl

Danny heeft er zin in

Danny Bontekoning weet dat geduld een schone zaak is. Maar hij heeft het niet overvloedig op voorraad. En dat weet ie ook. Maar kom zeg, hij is begin twintig. Oud genoeg om te weten wat hij wel en niet kan, wil en mag. Hij werkt tijdelijk in de fietsenwerkplaats 't Freem van Esdégé-Reigersdaal aan de Oude Veiling in Zwaag.

Als het aan Danny ligt werkt ie straks in een bedrijf. En staat ie lekker vroeg op. "Daar hou ik niet van, maar ik heb het er graag voor over."

Ongeduld

Er waren wat problemen bij zijn vorige werk. Met hem. Dat had te maken met diverse

zaken en toch ook wel Danny's ongeduld. Dus daar is hij weggegaan. 't Freem is voor hem een mogelijkheid om in het arbeidsritme te blijven. "Van mij mag het zelfs nog wel minder vrijblijvend."

Vetpot

Na het speciaal basisonder-

wijs volgde Danny de praktijkschool. Hij haalde ook z'n heftruckdiploma, waarvoor hij nu zo'n beetje op herhalingscursus moet. "Als ik het dan weer heb, wil ik weer zelf geld gaan verdienen. Want nu is het geen vetpot."

Werker

In zijn puberteit was hij niet altijd even gemakkelijk. "Ik ben een tijdje uit huis geplaatst." Hij vertelt het nu met een glimlach. De tijd heeft niet stil gestaan en Danny niet stil gezeten. Hij werd een enthousiaste werker. De moeilijkheden waren een leerschool. Bij 't Freem is hij tot rust gekomen.

Reine

Rust. Met zichzelf in het reine. Nee, hij laat zijn ooglid niet opereren. Het ziet er misschien raar uit, maar zo is hij nu eenmaal. Hij kan prima tevreden met zichzelf zijn. Dat maakt een mens toch mooi?

Verder

Bij 't Freem ga je om met klanten, met collega's en begeleiders. Het gaat Danny prima af. In het contact toont hij zelfs geduld. Ja kijk, als hij in een grote bak vol schroeven en moeren net die ene moet zoeken... Laat dat hem niet doen. Maar wel een klant te woord staan of iemand rondleiden door de werkplaats en diens vragen beantwoorden.

Hij wil verder. Niet uit ongeduld, maar omdat hij er zin in heeft.

Steven van der Burg





Bij Cultuur
met een grote C,
in theater COOL
met een grote C,
horen Cakes
met een grote C:
Cakes van Cliënten
van Cakery Helios.

Schouwburgman **Sijmen Schouten** Serveert Smaak en Sfeer

Cakery Helios van AC Zuidwijk bezorgt Cultuurliefhebbers bij theater COOL Heerhugowaard tegenwoordig Cakes met een grote C: gemaakt door Cliënten. Eigenlijk zijn het cakess, met twee S'en: Smaak en Sfeer.

Leuke Liefde

Sijmen Schouten van theater COOL heeft zelf twee S'en in zijn naam, dus die snapt wat Cultuurpubliek nodig heeft en dat daarvoor twee L'en nodig zijn: "De Cakes zijn met Liefde gemaakt door mensen die het Leuk vinden om te doen. Het zijn heerlijke cakes en er zit een mooi verhaal achter!"

Vriendelijke Vakman

Sijmen Schouten is behalve een Vriendelijke Vent ook een

Vakkundige Verwenner. Hij zet als horecavakman graag een Persoonlijk Puntje op de i. Daarom tref je hem geregeld bij de Cakery Helios aan de Catharina van Renneserf in Heerhugowaard. Altijd Galant Glimlachend haalt hij er de 'Echte Esdégé-cake'. Teruggekeerd bij COOL doet hij samen met zijn medewerkers zijn best om de Cakes Charmant te presenteren. En zelf proeven? Nou... Stiekem een Stukkie.

Blijje Burgemeester

Jaja, we begeven ons steeds meer op het terrein van de gelijke beginletters (allitera-

tie). Meer Heerhugowaarders met gelijke beginletters in hun naam, vonden de weg naar AC Zuidwijk. Bijvoorbeeld Burgemeester Han ter Heegde, die altijd erg blij was met de Cakery. Helaas is deze Graag Geziene Gast nu naar Gemeente de Gooise Meren GeGaan. Maar gelukkig heeft zijn opvolger Bert Blase een Aangenaam Allitererende naam, dus ook die zal voor Smaak en Sfeer vast Cakery Helios vereren met BurgemeestersBezoek.

Bel en Bestel!

Shop als de Schouwburgman, Bestel als de Burgemeester: Koop Keek bij Cakery Helios! Bel en Bestel via tel. nr 072 - 576 45 00.

*Oh ja... over keek
gesproken...*

*De Cakery Cakes en
Schouwburgman Sijmen
Schouten Schouwen?*

Dat kan!

Bekijk het filmpje op www.esdege-reigersdaal.nl/bladeren/theater-cool-ontdekt-cakery.

“Ken ik jou niet ergens van?”

Het verhaal achter het plaatje

Een tijdje terug kreeg ik een brief van een jonge vrouw die haar verhaal wilde vertellen. Over haar ongeluk en wat ze daarna tegenkwam in haar leven met niet aangeboren hersenletsel. Ze raakte me en nieuwsgierig als ik ben vroeg ik of ik haar mocht interviewen. Zo zat ik een paar weken later in haar appartement in Alkmaar. Een mooie, jonge vrouw... Het kwartje viel pas toen ze vertelde waar ze vandaan kwam... Zij was het. Nu kreeg ik alsnog de kans haar te vertellen wat ik destijds dacht. Ik mocht luisteren naar

haar verhaal om het vervolgens aan jou te vertellen...

Betonnen vloer

“Je had best op me af mogen stappen!” glimlacht Lara Wijnker (22). Toen woonde ik nog bij mijn ouders. Op mijn 17e viel ik bij een vriendin van de trap. Tegen een betonnen vloer. Ik had net een opleiding afgerond en zou in september het vervolg gaan doen en gaan werken met dementerende ouderen. Maar het werd een operatie waarbij een stuk schedel werd verwijderd. Ik verloor 2,5 liter bloed, lag drie weken

Regelmatig zag ik haar met een van haar ouders lopen bij ons in het dorp. Oefenen met lopen. Mooie meid. Wat een bikkel. En wat was ik graag op haar afgestapt om dat te zeggen. Maar ik durfde niet...

op de IC en werd in een kunstmatige coma gehouden.”

Het grote besef

Na zeven weken ziekenhuis volgden zeven maanden klinische revalidatie bij Heliomare en 3,5 jaar poliklinische revalidatie. Daar kwam het besef van wat er allemaal gebeurd was en wat het voor haar betekende. Opnieuw leren eten, drinken, zitten. Zelfs haar hoofd was slap. “Niemand wist wat wel of niet zou lukken. Ik denk dat dat nog wel het meest frustrerende. Zou ik ooit nog kunnen lopen? Ze achtten de kans niet groot. Maar tijdens een dagje bij mijn ouders voelde ik dat ik het kon. En het is me uiteindelijk gelukt. Volgens mij door er veel aan te denken. Voor mij is er sowieso geen plafond. Dat helpt me, maar is ook een valkuil. Ik moet me beseffen dat ik niet meer alles kan. Ik ben zo snel moe. Langzamerhand accepteer ik dat ik in een andere wereld zit en dat ik daar nooit meer helemaal uit zal komen.”

Wat was ik eenzaam

Doelen stel ik bij. Zo kan ik niets met het diploma voor medisch receptioniste die ik

bij het onderwijs van Heliomare behaalde: teveel prikkels in zo'n omgeving. Nu krijg ik dagbesteding bij Artiance en volg ik daar een kunstopleiding. Ik hoop er iets mee te kunnen doen. Anderen motiveren en inspireren.

Sinds anderhalf jaar woon ik op mezelf bij PNH (Perspectief Na Hersenletsel van de Mantelmeeuw, red.). Wat was ik eenzaam in het begin. Maar het was goed meer op mezelf aangewezen te zijn. Trucjes leren om het zelf te doen in plaats van dat mijn moeder het deed. Ik ben echt sterk ontwikkeld als persoon. Inmiddels doe ik al een boodschap. Douchen lukt ook alleen. Met begeleiding heb ik een aantal contactmomenten per dag. PNH is een traject van 3 jaar. Ik ben er nog niet, maar hoop daarna nog zelfstandiger te kunnen wonen.”

Wat een mooi mens. Inspireren doet ze wat mij betreft nu al!!!

Wil je het verhaal lezen waar ze mij mee raakte?

Je vindt het op de website: www.esdege-reigersdaal.nl/bladeren/ken-ik-jou-niet-ergens-van

Titia Geerlink

